



”Mellem liv & død” er titlen på en bog, men det kunne også være overskriften på dette nyhedsbrev.

I dette forår er to af vores prædikanter i afdelingen hentet hjem af Herren.

Jakob Breum Mogensen døde i marts måned. Og for nylig fik vi meddelelsen om, at Jeppe Haahr Nielsen, blot 33 år gammel, er hentet hjem af Herren.

Vi vil her gerne give udtryk for vores taknemlighed for den tjeneste de og deres familier har stået i!

I bogen ”Mellem liv & død” skriver tidligere højskoleforstander på LMH, Hans Erik Nissen sådan:



”Er døden bare noget ondt? For en ikke-kristen er dødens mange spor et varsel om den anden død, fortabelsen. Derfor er døden så uhyggelig. Men for et Guds barn er dødens brod brudt. Det hænger sammen med, at døden og opstandelsen hører sammen for et Guds barn. (...)

Der kommer en dag, som er den vigtigste af alle. Det er den yderste dag. På den sker en synliggørelse af det, jeg allerede nu ejer i troen, sådan at jeg og alle andre kan se det. Da skal vi mødes til Lammets bryllupsfest, og det liv, som nu er skjult med Kristus i Gud, skal være det eneste, der skal præge os. Da er døden opslugt for evigt, og sejren er vundet.”

Æret være Jakob og Jappes minde!

### Udsendelsesfest



Det er netop mellem liv og død, at det er så perspektivrigt at kunne sende missionærer ud. Det fik vi lov til den 10. april, hvor næsten 400 mennesker var mødt frem til Indvielses- og udsendelsesfest for Stine og Rasmus Roager og deres børn Alfred, Ingrid og Anders.

### Årsmøde

Den 4.-5. juni er der årsmøde på Sædding Efterskole. Programmer er sendt ud til kredsene, og kan ses på [lm-vestjylland.dk](http://lm-vestjylland.dk).



### Bibeltour og lejre

Programmer til sommerens lejre på Hemmet Strand og til bibeltour på Virksund kan ligeledes findes via [lm-vestjylland.dk](http://lm-vestjylland.dk).



### Hilsen fra afdelingsstyrelsen

v/ Asger Mogensen  
Advarsel!

I januar var min kone og jeg i Tanzania for at besøge vores missionærer. LM's vicegeneralsekretær Carsten



Skovgaard-Holm skrev inden turen, at han måtte advare om, at man risikerer at blive ”bidt” af et besøg i et missionsland, og at man aldrig bliver den samme igen. Vi tog afsted på trods af denne advarsel. Efter turen må vi konstatere, at han fik ret. Det er så stort at møde den enorme missionsindsats, vore missionærer gør. Allerstørst var det at møde et menneske, som ønskede at fortælle sit vidnesbyrd. Det var et menneske, som havde fået mulighed for at høre om Jesus, møde Jesus, og var kommet til tro på ham, fordi LM har sendt missionærer ud for at forkynde evangeliet om Jesus! Jesus siger i Matt 28,19 til sine disciple: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple.” Jesus har fuldbåret frelsen for alle. Han vil, at alle skal vide, at frelsen gælder for ethvert menneske. Jesus har udvalgt alle sine efterfølgere til at bære budskabet om hans frelse videre. Derfor er det også et kald til os i LM at gå med evangeliet til alle folkeslag, til dem som aldrig har hørt det. Nogle må rejse ud til fremmede lande, hvor der endnu ikke er nogen, som har bragt evangeliet. Andre kan være med ved at give af deres penge, så der bliver råd til at sende missionærer. Samtidig kan vi alle være med i forbønnen for vore missionærer og bede om, at Gud vil kalde mennesker til tro og omvendelse. Hvordan skal de kunne blive frelst, hvis de ikke hører evangeliet om, at der er frelse at få, hvis ikke nåden fra Gud bliver forkyndt for dem!?

