

Hvad arbejder Afdelingsstyrelsen (AS) med for tiden?

AS afholder 2 årlige repræsentantmøder: Om foråret deltager de valgte repræsentanter fra kredse- og frimenigheder, og om efteråret alle i kreds- eller frimenighedsstyrelser. I foråret var der oplæg og drøftelse ud fra emnet *"Sammen er vi stærke og kan løfte mere i fællesskab."* Her kom der bl.a. fokus på

- glæder og udfordringer i hhv. små og store forsamlinger, og hvordan vi kan støtte hinanden
- afdelingens rolle og opgaver
- sikring af ejerskab og kærlighed til vores fælles institutioner
- evangelisation i afdelingen, herunder hvordan vi kan støtte de i vores forsamlinger, som har en evangelistnådegave, samt en opfordring til lokalt at byde ind med nye indsatsområder for at få evangeliet spredt ud.

AS har ofte besøg. I juni kommer lejrudvalget for Hemmet Strand, hvor vi sammen bl.a. skal drøfte udfordringer med rekruttering af udvalgsmedlemmer samt ledere og køkkenansvarlige til især sommerlejrene. Der er løbende udfordringer med at finde villige hænder i alle lejrarbejdsfacetter. Tak om I alle vil have det med i tanke og forbøn.

Nye prædikanter

AS har kaldet Samuel Osmundsen og Jón Tróndheim Poulsen, begge fra Ølgod, til tjenesten som prædikant.

Der var forbønshandling for Samuel ved Afdelingsmødet i marts, og der bliver forbønshandling for Jón ved Afdelingsmødet i november.

Nye formænd

Følgende steder er der kommet ny formand:

- Herning: Christian Andersen
- Krusbjerg: Mads Haahr Hansen
- Spjald frimenighed: Thomas Kristensen
- Vesterhavskirken Esbjerg: Henrik Kristensen

Årsmøde

Der afholdes årsmøde i de år, hvor der ikke er et fysisk landsmøde. I år afholdes årsmødet den 3.-4. juni på Sædding Efterskole, og vi håber mange vil bakke op om møderne. Årets talere er Kristoffer Enevoldsen og Nicolai Techow. Se mere info på lm-vestjylland.dk.



Sommerlejre og bibelcamping

På lm-vestjylland.dk finder du også programmerne for henholdsvis sommerens lejre på Hemmet Strand og bibelcamping på Virksund.

Hilsen fra Afdelingsstyrelsen v/ Børge Osmundsen



Det var onsdag efter påske. Jeg befandt mig på en større vej i traktor. Med den fart er der god mulighed for at iagttage ens medtrafikanter. En lastbil gjorde sig særligt bemærket, da han havde et lysende kors i forruden. Jeg blev overrasket og samtidig meget glad. Her mødte jeg en kristen, som ønskede at minde mig om korset. For korset fortæller jo om Jesus. Det vidner om en kærlighed så stor til dig og mig, en kærlighed som kostede Jesus livet, da han tog straffen for synd. Vores frelse må alene hvile på Jesu fuldbragte værk. Mon ikke du kender til at undres og fyldes med tak, for det fortæller, at du er værdifuld og højt elsket.

I Salme 18 v. 20 siger David: *"Han førte mig ud i det åbne land, han befriede mig for han holder af mig."*

For ligesom David får vi lov at komme til Jesus, som vi er og med det som kan binde os og tage fokus fra Jesus. Han sætter fri, og han kan hjælpe. Her går vi aldrig forgæves. Det oplevede David og mange med ham. Vi har et ord at leve på - ordet om korset, og vi har et ord at give videre til vor næste.

1. John. 1 v. 7b *".. og Jesu, han søns blod, renses os for al synd."*