

Praktiske oplysninger

Dato: 23. april 2022
Sted: Hemmet Strand,
Svinkvej 8
6893 Hemmet
Pris: 250 kr.
Betales på dagen
Tilmelding: Til Birgit Jepsen
Sms/tlf. 6089 6283
E-mail: kirsten.birgit55@gmail.com
Tilmelding senest 9. april 2022 – dog er der plads til maks. 100 deltagere, så tilmelding er efter først til mølle-princippet.
Rengøring Vi vil sætte pris på et par hjælpende hænder til oprydning og rengøring efter aftensmaden.



Arrangør: LM Vestjylland / LM Gårde

IDENTITET

Identitet i at være skabt, elsket, begrænset og i hvile i Jesus



Kvindernes dag lørdag d. 23. april 2022

Medvirkende:



Louise Høgild Pedersen er 31 år og bor i København. Hun har læst teologi på Dansk Bibel Institut, hvor hun nu arbejder dels som underviser i latin og sjælesorg og dels som Ph.D.-studerende i sjælesorg. Derudover kommer hun i Københavnerkirken, hvor hun er med i forkynderteamet og sjælesorgsteamet.



Laila Poulsen er ansat i Luthersk Mission som musikkonsulent. Hun er uddannet på musikkonservatoriet, og har siden hun var teenager været med til at stå for lovsangen i de menigheder hun er kommet i.



Hanne Terp Legarth er cand.mag. i Litteraturhistorie og engelsk og institutleder i Kristent Pædagogisk Institut (KPI). Hanne bor i Ringive ved Billund, er gift og mor til tre.

Program

- 9.30 Ankomst og kaffe
10.00 Velkomst
10.15 **Bibelens blik på mig** – v. Louise Høgild Pedersen
Ved du hvem du er, hvad er din identitet? Det er spørgsmål, som fylder meget i dagens samfund. Det store projekt er at lære sig selv at kende. Men hvem siger Gud, at vi er?
- 11.00 Stræk ben-pause
11.15 **Mit blik på mig selv** – v. Louise Høgild Pedersen
Min fortælling om mig selv er ofte forvreden, hvad med din? Hvis det, som Gud siger om os er sandt, hvordan skal vi forholde os til os selv? Hvilke øjne må vi se os selv med?
- 12.00 Frokost
13.30 **Time med sang** - v. Laila Poulsen
Vi vil synge lovsang til Gud – for Hans kærlighed, hellighed og frelsen, han giver. Vi vil synge kendte sange, lære et par nye og undervejs er der mulighed for at foreslå og fortælle om sin egen yndlingsang, så overvej gerne det på forhånd.
- 14.30 Kaffe
16.00 **Begrænsningens frihed** - v. Hanne Terp Legarth
Vi har mange forventninger og idealer, vi gerne vil leve op til, og vi kan være præget af en masse tanker om, hvad vi gerne vil være og gøre. Men de høje idealer kan blive byrdefulde for os at være i. Hvad siger Bibelen om mennesket som begrænset, og hvordan kan vi finde frihed i det?
- 16.45 Stræk ben-pause
17.00 **Hvilen hos Jesus** - v. Hanne Terp Legarth
Vi må være hos Jesus med det byrdefulde og hvile hos ham. Hvordan ser hvilen hos Jesus ud for os i dag, og hvordan undgår vi, at det bliver endnu et ideal, der tynger os?
- 18.00 Middag
Tak for denne gang. Vi ses næste år.