



Hvad arbejder afdelingsstyrelsen (AS) blandt andet med for tiden?

Ved repræsentantmødet i april blev Jacob Muldbjerg (Holstebro) valgt ind i AS, efter at Kjeld Tychsen (Vorgod) er stoppet.

Ved AS-mødet i januar havde vi besøg af Eigil Ditlevsen, og i marts besøg af Lise og Jørgen Skydstofte. Sammen med Flemming Mose Lauridsen, der er flyttet til Bornholm, og Rasmus Houler har de virket som forkyndere i afdelingen, men har ønsket at stoppe. Vi vil gerne sige en stor tak til jer og jeres familier for den tjeneste I har stået i med at formidle Guds ord!

AS har arbejdet med "drømme og visioner" og vil blandt andet have fokus på, hvordan vi kan støtte børnearbejdet i afdelingen.

Nye formænd og forkyndere...

I disse spalter plejer vi også at informere om, når der kommer nye formænd.

Tre steder har man fået ny formand: Esbjerg LM: Jens Peter Schmidt; Videbæk LM: Ola Soppeland; Ølgod LM: Jørgen Enevoldsen.

Vi kan desuden orientere om, at afdelingsstyrelsen har stadfæstet Axel Rye Clausens kaldelse som forkynder på Nordsjælland. Efter endt tjeneste i Cambodja har Annelise og Axel bosat sig i Tarm.

Møderækker og lejre

Sammenhængende møder går mere i dybden. Deadline for ønsker om forkynder til møderækker i efteråret 2020 er den 1. september. Se mere her: lm-vestjylland.dk/forkynderfond

Bibelcamping og lejre



Programmer til sommerens lejre på Hemmet Strand og bibelcamping på Virksund kan man finde via lm-vestjylland.dk.



Årsmøde 2019 er i år lagt sidst i maj, den 25. - 26. maj, pga. Kristi Himmelfartsferie.



Vi får besøg af Henrik Nymann Eriksen og Jakob Rahbek. Det er på Sædding Efterskole, og vi håber, at mange har mulighed for at komme og være med. Se flyer på lm-vestjylland.dk

Hilsen fra afdelingsstyrelsen

v/ Allan Bærentsen



Guds ord er som et spejl, du og jeg må se os i.

Jakobs brev taler om, at ordet kan frelse vores sjæle. Han omtaler Guds ord som et spejl. Når vi spejler vore liv i Guds ords spejl, afsløres vi. Vi ser, at synden klæber ved os.

Vi kan se i spejlet, uden at det får betydning i vore liv: "Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv" (Jak 1,22).

Når vi ser i spejlet, kan vi gribes af en trang til at pynte billedet, måske hænge noget smukt ved siden af spejlet. Spørgsmålet er, hvad gør vi ved det, vi ser? Hvor går vejen til frelse og fornyelse? Er det ved at vi arbejder med former, ved at vi pynter billedet, ved at vi...?

Indimellem kan det være sundt at se på, om spejlet har den rette plads; men vi kan forny en masse og så bedrage os selv. Vi tror, vi er blevet fornyet, i stedet for at lade os forny af ordet!

Lad os ikke bare høre, men også være ordets gørere, når Guds lov taler om og dømmes synd.

Lad os være ordets gørere ved at tage imod ordet om den fantastiske frelse.

Jakob beskriver en, der er salig, ved det han gør, nemlig: fordybe sig i frihedens fuldkomne lov, Evangeliet!

