

## Nyt fra Afdelingsstyrelsen

I efteråret har vi haft fokus på bønnens vigtighed og plads i henholdsvis det personlige andagtsliv, hos den som er leder samt i menigheden. Vi har også drøftet forbønnens vigtighed, herunder hvad det gør i forhold til nøden for næsten.

Drøftelsen er med baggrund i et ønske om at styrke bønslivet i vores forsamlinger, også gerne på tværs af generationerne, fordi vi anser bønnen for at være forudsætningen for alt andet arbejde i Guds rige.

I afdelingen har vi flere med en evangelistnådegave – de har syn for næsten, men nogle oplever, at de ikke lokalt kan få den nødvendige støtte.

Vi har derfor afsat midler til evangelisation, som kredse og frimenigheder kan søge, ligesom vi via Søren Eriksen tilbyder kredse, frimenigheder og enkeltpersoner støtte og sparring.

Midlerne til evangelisationstiltag kommer fra 2022-overskuddet, der bl.a. skyldes et stigende overskud i LUMI Genbrug.

Overskuddet har betydet, at vi også har kunnet give et tilskud til kommende tagrenovering på Hemmet Strand og en ekstraordinær gave til International Mission.

Penge er jo altid gode at have, men skal de gøre gavn i missionens sag må de ud at arbejde...

## Nye prædikanter

AS har kaldet følgende prædikanter, som der vil blive forbønshandling for ved kommende Afdelingsmøde:

- Jón Tróndheim Poulsen, Ølgod
- Finn Erik Andersen, Herning
- Daniel Kofoed Primdahl, Herning
- Jacob Østerby, Esbjerg

## Afsluttet prædikanttjeneste

Tak til Erik Trans for en lang og tro tjeneste med at forkynde evangeliet til frelse og fornyelse, og til Kirstine for at støtte Erik gennem årene.



## Afdelingsmøde i Skjern 6.11.2023

Her får vi besøg af generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen, der vil holde oplæg over emnet "Kaldsbevidsthed og nådegaver".

Dagsorden med nærmere præsentation af oplæg er på vej rundt i kredsene, og kan desuden findes på hjemmesiden. Her findes også det forslag til vedtægtsændringer, som også er på dagsordenen.

## Hilsen fra Afdelingsstyrelsen v/ Jens Peter Schmidt

For nyligt havde jeg en oplevelse, som jeg har tænkt noget over siden. Jeg talte med en ny kollega om, hvad vi havde



lavet i weekenden, og jeg fortalte bl.a., at jeg havde været til gudstjeneste. Han blev helt mærkelig og sagde, at han havde været i Danmark i 7 år, og aldrig havde mødt en, som fortalte, at vedkommende havde været til gudstjeneste. Siden har jeg tænkt på Matt. 5,13a: "I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med".

Det er heldigvis ikke os, der skal gøre andre til kristne. Det kan kun Gud. Men det er tankevækkende, hvis vi har det bedste at dele med andre, og vi altid beholder det for os selv.

Den etiopiske hofmand blev spurgt, om han forstod det, han læste. " Han svarede: »Hvordan skal jeg kunne det, når der ikke er nogen, der vej-leder mig? " Ap.G. 8,31.

Vi må bede Jesus om, at vi bruger de anledninger, som vi får i vores dagligdag til at fortælle om ham. Hvis vi ikke gør det, hvorfra skal folk så lære Jesus at kende? Hvordan skal de blive frelst, hvis de ikke ved, hvem der frelser dem?